

<https://bloggar.expressen.se/golfbloggen/2018/03/27/golfbloggen-i-grekland-costa-navarino-dunes-course/#.W2QpuVUzbc>

Golfbloggen i Grekland: Costa Navarino – Dunes Course



27 mars, 2018 Av [Martin Hardenberger](#)

Som 13-åring såg pojken som senare skulle bli kallad kapten för första gången havet. Fem år senare tog han ett oavlönat jobb på ett fartyg som lämnade hamnen i Pireus. Efter många år i branschen grundade han fraktföretaget Costamare. Vassilis Constantakopoulos skulle bli en förmögen man. Med pengarna byggde han Costa Navarino.



Foto: Martin Hardenberger

Året var 1985 då Kaptan Vassilis stod för genidraget att inrikta Costamares verksamhet på containerfartyg.

Företaget växten snabbt till ett av de största och avkastningen blev rejäl.

Ändå var Vassilis inte nöjd.

Han ville ge tillbaka till sin byn där han växte upp; Diavolitsi i regionen Messinia. Under inbördeskriget hade han som liten hade tvingats bort från byn. Men de vackra vyerna och lugnet hade etsat sig fast i hans sinne.

Det var dags att återvända. Och framför allt var det dags att öppna omvärldens ögon för en oexploaterad turistdestination med stor potential.

Jobbet som skeppare, och ägare av ett stort företag, hade fört Kaptan Vassilis till i stort sett jordens alla hörn.

Under en visit i Schweiz hade han introducerats för spelet golf. Han föll pladask. Ett lite kul sidospår är att han faktiskt tog lektioner av en svensk golfpro. Men att ta med sig spelet hem till Grekland skulle visa sig lättare sagt än gjort.



I Peloponnesos i sydvästra Grekland finns det sett till ytan väldigt många landägare. Enligt historien så hälsade han på var och en personligen. Vassilis tvingades köpa land av över 1 000 olika personer innan han så småningom kunde inleda sina drömmars projekt; Costa Navarino.

De flesta tog emot honom med öppna armar då han erbjöd nya jobb till regionens befolkning.

2010 slog resorten upp portarna, inte långt från byn Pylos.

Där finns två i dag stora hotell belägna mitt på stranden; Westin och The Romanos, ett lyxöst spa och mängder av olika restauranger i olika prisklasser.

En av golfbanorna The Dunes ligger i direkt anslutning till hotellen, den andra The Bay ligger 10 minuters bilfärd bort.

I anslutning till den ska det de kommande åren byggas ett nytt klubbhus, ett exklusivt boutique-hotell och ytterligare två golfbanor.

Sedan öppningen har Costa Navarino vid ett flertal tillfällen prisats som en av [världens bästa golfresorts](#).

För Kapten Vassilis själv blev glädjen kortvarig. Han gick bort i januari 2011.

Hans tre söner tog över verksamheten.



En av många vackra vyer. Messinia grundades 400 f.kr. Ett besök som bör göras på väg till eller från flygplatsen.
Foto: Martin Hardenberger

Betyg

Layout: 4

Kommentar: Med tanke på att Dunes precis som Bay är belägen i ett öppet landskap nära havet är vinden en stor faktor. Dunes är klart längre än grannbanan och är för de flesta av oss också en lite tuffare utmaning.

Den tyske majorvinnaren Bernhard Langer har stått för designen som primärt premierar långa utslag och bra puttning.

Langer ska också få ett litet plus för hur han utnyttjat typografin. Längs med havet får man lite av en linkskänsla och desto mer inåt land man rör sig desto mer park-golf blir det.

Det kan vara en idé att spela från en tee längre fram än vad man är van vid – i alla fall så länge man inte är en "big hitter".

Skick: 5

Kommentar: Inte mycket att klaga på här. Trots mängder av ronder varje dag håller turf och greener riktigt fin klass. Greenerna är kul att slå in mot då bollen grabbar tag härligt om man slår ett slag med spin, och trots detta rullar de både snabbt och jämnt.

Det ska tilläggas att man är helt självförsörjande vad gäller bevattning, och alltså inte snyltar på lokalbefolkningens tillgångar.

Estetik: 4

Kommentar: Även om det pågår en del konstruktionsarbete är det inte något man märker av nämnvärt. Det ska in villor mellan hål 11 och havet, vilket man ur golfares ögon kan tycka är lite synd.

Highlight i övrigt; hål nummer två, en kort par fyra ned mot havet som ofta ger dig spektakulära vyer.



En bra drive ger dig chansen att gå för green med andraslaget på 18 (par fem) – också läge att visa sig på styva linan framför publiken på restaurangens uteservering.

Foto: Martin Hardenberger

Atmosfär: 4

Kommentar: För mig är Costa Navarino ett ställe jag gärna skulle åka till med min familj eller med en större grupp vänner. Det är stort och finns massor med saker att göra, även för de som inte spelar golf.

Förutom kulturhistoriska vandringar kan de exempelvis prova på att skörda oliver och sedan smaka sin egen olivolja, gå på vinprovning eller varför inte en filosofi-lektion. Man kan också lira bowling eller varför inte bara hänga på stranden eller vid poolen. För oss golfare når det kanske dock inte den där riktiga peaken som vi kan hitta på de brittiska öarna.

Det är också så att jag kanske inte hade tagit hit min flickvän på en romantisk weekend, då det helt enkelt är för mycket folk här – och inte minst skandinaver.

Å andra sidan kanske det kommande boutique-hotellet hade varit något för oss då...

Restaurang: 4

Kommentar: Golfrestaurangen Flame på Dunes Course är riktigt bra. Den är typisk golfkrog på dagen och blir sedan mer "fine dining" på kvällen. Här äter vi också resans bästa måltider.

Vårt besök äger rum under lite av en off season så Inbi – en japansk restaurang med havsutsikt och som även ska vara den trendigaste restaurangen – är oturligt nog stängd. Frukost äter man i fall man bor på Westin på Morias, det är en klassisk och mycket stor frukostbuffé. Här serveras också buffé kvällstid.

För att vara buffé håller Morias hög klass, men kanske är det också främst här man märker av att vi faktiskt befinner oss på en jättelik resort med över 1 000 gäster.

När vädret tillåter öppnas en fiskerestaurang nere på stranden. Där serveras den lokala fångsten. Önskar verkligen att jag hade kunnat testa den...

Några andra alternativ under högsäsong är den amerikanska dinern, där man också kan lira basket och bowling, och den lilla souvlakishoppen. Låter faktiskt inte helt fel att hugga

en souvlaki och sedan sätta sig ned på utomhusbiografen som ligger mitt inne på resorten.

Med andra ord. Det finns något för alla.

Boendemöjligheter: 5

Kommentar: På Resorten har vi för närvarande Westin och The Romanos i direkt anslutning till Dunes Course. Båda håller hög klass även om The Romanos är det lite exklusivare hotellet av de två.

Om du är intresserad av privat pool ska du se till att få boende på bottenplan, där går det även att få rum med vy ut mot golfbanan som kan förhöja upplevelsen ytterligare.

Det jag framför allt tycker om med Costa Navarino är att det finns något för alla, och vad man än väljer att göra – om det så är att spela golf eller leta sköldpaddor på stranden, sitta i baren eller spela padel/tennis – så håller allting hög klass och man går från sin aktivitet med ett leende på läpparna.



Ingen dum utsikt att vakna upp till. Fotot är taget från rum 5718 på Westin.
Foto: Martin Hardenberger

[Här bokar du med Starttiden](#)

[Här bokar du med Golf Plaisir](#)

[Här bokar du med Sunbirdie](#)

Totalt betyg: 26/30